

Familievereniging mr Hendrick Scheele: het begin

Toen Jan Scheele uit Heerde in een Duitse krant een uitnodiging las voor een bijeenkomst van Scheele's, besloot hij die te bezoeken. Zo kwam hij in aanraking met de Duitse familie vereniging Scheele - Ravensberg en met Max Scheele. Er waren ook nog enkele andere Nederlandse families aanwezig. De Duitse vereniging vatte het plan op hun reisdoel in 1982 op Nederland te richten, waarop de families Piet van den Berg-Dees, Piet en Ria Scheele, Rein Scheele en Jan Scheele de organisatie voor die reis op zich namen. En zo kon het gebeuren dat in mei 1982 ook Terneuzen werd bezocht. Het werd een goede bijeenkomst, waarvoor alle Scheele's uit de omgeving werden uitgenodigd. Veel Scheele's waren van de partij in hotel de Milliano en konden uitgebreid kennis maken met de Duitse familievereniging. Tijdens deze samenkomst opperde Jan Scheele: "Vreemd eigenlijk dat wij dit niet hebben. Wij moeten toch het wiel niet opnieuw uitvinden?" Dit stemde tot nadenken en langzaam groeide er een plan en gingen we actief aan het werk.

Er werden een paar familieleden benaderd, met name Jan Scheele te Zaamslag, en Levien Scheele te Terneuzen en overlegden met elkaar de mogelijkheden. Op 3 September 1983 hebben we een bijeenkomst georganiseerd, weer in hotel de Milliano te Terneuzen waar Levien Scheele de leiding op zich nam en Jan Scheele uit Heerde, de mogelijkheid en het nut van een vereniging uiteenzette. Deze samenkomst werd goed bezocht. 35 aanwezigen gaven zich op als lid. Ons inziens voldoende om te starten. Er werd een voorlopig bestuur samengesteld: Voorzitter, Levien Scheele; secretariaat, Nellie Hamelink - Scheele; en Jack Scheele, penningmeester. Er volgden veel besprekingen die, uit kostenbesparing, aan huis werden gehouden.

Aangezien Terneuzen in 1984 de vreugde beleefde van 400 jaar stadsrechten, en we aannamen dat onze mr. Hendrick toen als chirurgijn met de Graaf von Hohenlohe in Terneuzen kwam, grepen we deze gelegenheid aan om ons als familievereniging te presenteren.

Het werd een ware happening, o.a. met ontvangst door burgemeester Ockeloen op het stadhuis te Terneuzen en het optreden van de Vliegende Hollander.



Monument de Vliegende Hollander

Het ledenaantal groeide, wat erg bemoedigend was. We bogen ons over statuten en huishoudelijk reglement, lieten die notarieel vastleggen, en schreven ons in bij de Kamer van Koophandel. We waren toen officieel erkend, en konden verder met de doelstelling aan het werk gaan zoals:

- Verzamelen van reeds bekende gegevens;
- onderzoek naar familiegegevens;
- genealogisch onderzoek + familie-wapen;
- gezelligheidsaspect verbeteren;
- uitgeven Familie Cronijck;
- jaarlijks organiseren van een familiedag

Die eerste jaren kwam er veel werk op onze weg, het geen we overigens met veel plezier hebben gedaan.

Nellie Hamelink - Scheele